



## Kom jij erbij bij JOSamen?

Vind je het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en samen iets gezelligs te doen? Ben jij graag van betekenis voor je buurtgenoten? Dan is JOSamen misschien wel precies wat je zoekt!

Sinds januari 2025 vind je ons aan het Savoiepad 14, in een gedeelte van wijkcentrum De Mortel. JOSamen werd vijf jaar geleden opgericht door Chantal en Nicole, en inmiddels is het uitgegroeid tot een warme, kleinschalige plek waar jong én oud elkaar ontmoeten.

Bij JOSamen draait het om **ontmoeten, verbinden en samen doen**. Denk aan gezellig koffie drinken, samen lunchen, spelletjes spelen, creatief bezig zijn en talenten ontdekken. Iedereen brengt iets mee: een glimlach, een interesse, een idee. En samen maken we er iets moois van.

We werken niet met vrije inloop: we plannen met elkaar wanneer je komt. Zo bouwen we écht aan onderlinge contacten en kunnen we samen aansluiten bij activiteiten in de wijk. Daarnaast organiseren onze vrijwilligers regelmatig leuke workshops.

Geopend: maandag t/m donderdag

Van 09.00 tot 17.00 uur

Wil je eens kennismaken? Superleuk!

JOsamen is een unieke plek waar iedereen zichzelf mag zijn.

**Voel je welkom! We hopen je snel te ontmoeten!**

Mailen: [achtsebarrier@josamen.nl](mailto:achtsebarrier@josamen.nl)

Bellen: 06 1237 6652

Hartelijke groet, Chantal, Nicole & Floor - JOSamen